

Hilversum, 14 februari 2011

TELEVISIE

Vijf Turkse gezinnen in Nederland 'DOCUMENTAIRE-SERIE VEERBOOT NAAR HOLLAND'

Door Fidan Ekiz en Kees Schaap

'Veerboot naar Holland' is het immigratieverhaal van vijf Turkse gezinnen. In een vijfdelige documentaireserie tekent Fidan Ekiz dit verhaal op uit de mond van haar eigen vader en moeder, diens vriendinnen, hun echtgenoten en hun kinderen. De verhalen in de serie zijn liefdevol maar tegelijkertijd ontwapenend eerlijk en zijn vormgegeven met beelden en muziek uit de jaren waarin ze zich afspelen. De VARA zendt de vijfdelige serie 'Veerboot naar Holland' vanaf donderdag 21 april uit op Nederland 2 om 21.25 uur.

In de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw trokken de vrouwen met hun kersverse echtgenoten en met hooggespannen verwachtingen naar het dorpje Rozenburg onder de rook van Pernis in het Rotterdamse havengebied. Van hun verwachtingen kwam weinig terecht. De vrouwen vervreemdden van de Nederlandse samenleving maar ook van Turkije. Hun mannen probeerden hun teleurstelling te verbijten, maar velen werden depressief of vluchtten in de drank. Zo werden de vrouwen tot elkaar veroordeeld en moesten ze opnieuw het leven leren. Maar daardoor ontstond ook een hechte vriendschap waar optimisme, humor en solidariteit onmisbaar waren in de strijd om te overleven.

Fidan Ekiz is in Rozenburg geboren, dicht bij de veerpont over de Nieuwe Waterweg. Als klein meisje had ze geen idee van de enorme reis die haar ouders hadden ondernomen;

"Als kind dacht ik dat mijn ouders ooit met deze pont naar Nederland waren gekomen. Maassluis, aan de overkant, moest dan Turkije zijn. Ik zwaaide naar de schepen die voorbij kwamen want misschien zat er wel familie op. Later begreep ik dat mijn moeder toen ze in 1973 naar Nederland kwam zich net zo moet hebben gevoeld: als een kind. In haar naïviteit had Nederland zo dichtbij geleken: het was maar drie uur vliegen! Maar toen ze voor het eerst naar Turkije terugkeerde werd ze overmand door verdriet. Al die tijd had mijn moeder geen idee gehad dat ze zo ver van huis was. Voor het eerst voelde ze zich eenzaam en vroeg ze zich af waaraan ze was begonnen."

Waar haar moeder aan begon laat zich het best omschrijven als een groots avontuur. De Turkse mannen en vrouwen in 'Veerboot naar Holland' zijn avonturiers. Hoeveel tegenslag ze ook te verwerken kregen, ze bleven lachen en knokten moedig door. Dat gold zeker voor de vrouwen met hun soms kinderlijke onbevangingheid. Maar dat ging ook op voor de mannen, die al snel beseften dat ze nooit de rijkdom zouden bereiken waar ze voor waren gekomen en ook nooit zouden terugkeren naar Turkije. Zelfs de kinderen - die de gids werden van hun ouders in het land waar die de taal niet van spraken - klaagden niet, ook al zongen ze op 5 december liedjes voor een Sinterklaas die nooit langskwam. Ondertussen werd de Nederlandse samenleving steeds kouder en vijandiger. Maar verwijten hebben de Turkse pioniers nooit gehad. Hoogstens aan zichzelf.

De Makers

Na de School voor Journalistiek ging Fidan Ekiz aan de slag als redacteur bij het Rotterdams Dagblad. Vanaf 2003 was zij 4 jaar correspondent in Turkije voor onder meer GPD, RTL Nieuws, BNR Radio, NMO en EO Radio. Hierna keerde zij terug naar Nederland en werd redacteur bij het tv-programma Pauw & Witteman. Verder was Fidan vast panellid in het live-discussieprogramma Vrouw & Paard. Veerboot naar Holland is haar documentairedebuut

Kees Schaap werkte als documentairemaker voor onder meer de NPS en de VPRO. Vanaf 2000 werkt hij bij de Vara, eerst als programmamaker bij Zembla, later als ontwikkelaar van nieuwe programma's.

Fidan Ekiz en Kees Schaap hebben samen Veerboot naar Holland gemaakt.

Inhoud afleveringen:

Aflevering 1: "Behouden vaart". Over de liefde van Fidan's ouders en hun komst naar Nederland.

Aflevering 2: "In hetzelfde schuitje". Over de strijd van de vrouwen, hun vriendschap, hun lol en solidariteit.

Aflevering 3: "Zwaar weer". Over de mannen en hoe ze omgingen met hun grote teleurstelling en hun trots.

Aflevering 4: "Alle hens aan dek". Over de kinderen die hun kindertijd opofferden om hun ouders te helpen.

Aflevering 5: "Pompen of verzuipen". Over de mislukte integratie.

regie: Fidan Ekiz

samenstelling en eindredactie: Kees Schaap

'Veerboot naar Holland' vanaf donderdag 21 april om 21.25uur bij de VARA op Nederland 2.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maud Burgers van de afdeling Communicatie & Marketing, telefoon 035 - 67 11 244, maud.burgers@vara.nl.

B E R I C H T P E E R S B E E R I C H T